

STILLING IF HÅNDBOLD



Klubbens 1. mesterrækkehold årg. 1962/63



Pigerne fra Stilling IF.



Bagerst fra venstre, Børge Gohlke, Torben Dahl, Henning Poulsen, Jan Pedersen, Karsten Mahlsen, Torben Cramer, Forrest Niels Poulsen, Gert Prdersen, Hilmar Knudsen, Erik Dahl, Palle Kusk, Serie 4 1988/89 Stilling IF.

I 1939 blev det bestemt, at man ville starte håndbold i SIF, og i 1945 blev et hold for første gang meldt til turnering. I 1947 var interessen for håndbold næsten helt forsvundet, for så igen at blomstre op lige omkring 1950.

I starten blev der spillet på en bane ved søen. Midt i 50'erne stod Lis Frandsen for et damehold. Der blev primært spillet udendørs på en bane, der lå, hvor Blomsterkvarteret i dag er opført. Man havde mulighed for at træne indendørs, og det foregik så i Odder hallen. Så det siger sig selv, at indendørs håndbold var meget begrænset.

I slutningen af 60'erne var det stadig primært udendørs håndbold. Jytte Kildevæld Jensen stod for et pigehold, og træning og kampe var nu flyttet over på de daværende baner ved teglværket på Randersvej. Banerne var noget sumpede, der var masser af myg, og omklædningsforholdene var ikke specielt gode, idet klubhuset var meget nedslidt. På det tidspunkt flyttede Karin og Gunnar Nielsen til byen, og antallet af spillere begyndte støt og roligt at stige.

Den helt store eksplosion i antallet af spillere kom i starten af 70'erne. På det tidspunkt blev mange af de boligkvarterer, der er i Stilling/Gram opført, og der kom mange tilflyttere. Håndbolden blev flyttet op på nogle baner ved Stilling Skole, og der kom således meget mere opmærksomhed omkring spillet. Stadig var det dog kun dameholdet, der spillede indendørs. De havde en ugentlig træningstime i Morten Børup Hallen sent en aften.

Alle børne- og ungdomshold var udendørs. Der var ingen drenge- eller herrehåndbold. Men alligevel kunne man gå rundt og samle herrer nok, når naboklubberne Hårby, Blegind, Mesing m.fl. indbød til sportsfester. Her blev der kæmpet mange drabelige opgør, hvor man bestemt ville vise nabobyen, hvem der var bedst.

I 1974 var der igen stor fremgang, idet andre end dameholdet fik mulighed for at spille indendørs. Vi fik en ugentlig dag med træningsmuligheder i Niels Ebbesens Hallen. Børnene blev fragtet derned med bus – og alle syntes, at det var rigtig fine forhold, der blev budt på. Her opnåede SIF ret hurtigt gode resultater, og det første mesterrækkehold (piger årgang 62/63) så dagens lys. Dameholdet spillede dengang i serie 2.

I 1977 blev den længe ventede Stilling Hal endelig klar til brug. Det betød, at der pludselig var mulighed for såvel piger som drenge i alle aldre at spille håndbold. Dameholdet begyndte at rykke op, og spillede i starten af 80'erne i Jyllandsserien under ledelse af Poul Kjærgaard fra Hørning. I Jyllandsserien blev der kæmpet mange drabelige opgør mod kommunens dengang bedste damehold fra Virring. Man frygtede altid at skulle til Virring Hallen, hvor søstrene Kaastrup og deres far var med til at gøre disse kampe til noget helt specielt. Der var altid en vild og ophidset stemning, hvor det ikke var noget problem at få enten Stilling eller Virring Hallen stopfyldte til lokaloppgørene. I dag mødes de 2 klubber med hver sit serie 2 hold, hvor stemningen mildt sagt ikke kan sammenlignes med dengang.



Sølv ved DM.

I 1981 vandt et pigehold fra SIF for første gang et danmarksmesterskab med pigeholdet årgang 1967. Og samme år vandt drengeholdet i samme årgang sølv ved DM. Der var en meget stor bredde, men alligevel var der nogle spillere i de årgange der lyste ekstra op – Pernille Hegelund og Anita Christiansen gjorde sig begge rigtig flot bemærkede. Begge tog nogle år senere til Brabrand, hvor de i mange år spille i 1. division. Begge spillede har desuden haft flere landskampe. Det er rart, at de begge stadig færdes i klubben, hvor Anita er målmandstræner. I 1984 blev klubbens dameynglinge nr. 3 ved DM, som blev afviklet på Bornholm. I 1986 vandt pigeholdet årgang 1971 DM. De senere år er der faldet flere titler af til Stilling – senest i 2004.



3. Div. damer 1997. Træner Kaj Borchmann.

Midt i 70'erne blev en anden god tradition grundlagt: Så vidt muligt skulle alle hold hvert år deltage i et stævne med en eller flere overnatninger. De første stævner var Partille Cup i Göteborg. Her har rigtig mange hold i tidens løb været oppe en uge i juni for at spille håndbold. Uanset hvem man spørger, syntes alle, at stævnerne i Partille står som noget særligt. Ellers har klubben deltaget utallige steder i såvel ind- som udland. Ofte ligger stævnerne i påsken som en afslutning på en lang vintersæson.

På mange af stævnerne rundt omkring blev der knyttet venskaber med andre klubber, og ideen blev her grundlagt til selv at lave et stævne i Stilling, hvor nogle af disse klubber kunne besøge os. Det blev starten på Plansikring Cup,



Vinder Plansikring Cup.

som så dagens lys i 1980 i forbindelse med SIF's 50 års jubilæum. Her fik vi besøg fra mange danske og tyske klubber. Stævnet blev afviklet i 3 år, hvorefter det stoppede primært pga konkurrencen fra de store klubbers stævner, hvor præmierne ofte var større end de præmier, som vi kunne tilbyde. Udover stævnerne var der træningslejre i Videbæk eller Sdr. Bjert, hvor vi gennem mange år havde en venskabsklub.

I 1993 udkom håndboldafdelingens kampprogram Plets kud for første gang. Bladet eksisterede de næste 9 år, og blev dygtigt lavet af Arne Bach og Bodil Timmermann. Bladet havde holdopstillinger, kamppreferater og små historier om spillerne i Stilling. Efter nogle års pause er bladet så småt ved at genopstå, men som så meget andet kræver det jo, at nogen har energi til at tage sig af det.

Klubben har altid haft tradition for en meget stor forældreopbakning. Der har altid været mange tilskuere til kampe, hvor SIF deltager – også selvom kampene spilles langt væk fra Stilling. Forældrene har altid været flittige til at hjælpe med kørsel, vask og andre praktiske opgaver. Der er derved opstået mange venskaber blandt forældrene. Venskaber som for manges vedkommende stadig består. Mange forældre har også selv fået blod på tanden til at spille håndbold på motionsplan, når de har været i hallen og følge børnene, og den blanding af generationerne har gjort, at det altid er rart at komme til håndbold i Stilling.

Håndboldafdelingen har da også kunnet mærke konkurrencen fra naboklubber, som meget gerne vil have flyttet vores dygtige spillere til sig. Det lykkes da også tit, men alligevel har vi formået at lave mange gode hold med mange flotte resultater, hvor det jo tydeligt har vist sig, at kammeratskabet har betydet så meget, at selvom vi måske spiller for spiller ikke har været helt med i toppen, så har vilje og fight drevet det meget langt. Og dejligt er det jo, at mange af vores spillere, som i nogle år prøver lykken i en anden klub tit kommer tilbage til Stilling bl.a. fordi de savner den gode ånd, der er i klubben. Og den håber vi består i rigtig mange år fremover.

