

"Højlund"

- *en historie fra næsten gamle dage...*



Midt på marken - mellem Randersvej (Lynghøjvej) og Gl. Randersvej, og med opkørsel fra den tidl. Mesingvej (Dybdalsvej) lå *Jens* og *Viola Norups* ejendom: "**Højlund**" (matr 7D).

Familien havde ejendommen fra sidst i 1940'erne til 1961 hvor den blev solgt til gdr. *Ejnar Jensen*, *Karolinehøj* og siden nedrevet. - Familien *Norup* flyttede til *Boller* ved *Horsens*.

Norups 4 børn: *Svend Asger*, *Elisabeth (Lisbeth)*, *Kristine* og *Inger* hjalp fra de var ganske små med de forskellige opgaver i bedriften.

Her er Lisbeth i gang med vasketøjet



Jens Norup bærer roer ind til hestene – ca 1951



Kartoflerne skylles, - Jens Norup viser børnene Lisbeth og Svend Asger hvordan.



1951



Besøg af en fætter og legen går lystigt på selvbinderen



Vandhullet nedenfor "Karolinehøj" - med udsigt mod Randersvej

Arbejde i kartoffelmarken







Jens Norup med Svend Asger, Inger og Kristine og den nye *såmaskine*



Hestene vandes



En lille arbejdsbi - Lisbeth vasker spande - 1954



Vejen op til gården - både vej og gård er nu nedlagt



"Frier"-vognen. - kusk Jens Norup



Svend Asger prøver den nye **ALLIS-CHALMER** traktor



Mælkejumbe, – og alle mand tager fat

Ud over skole og arbejde på gården var børnene også aktive indenfor **4H** arbejdet og fik bl.a. præmie for at hakke roer.

Da det også blev kendt, at børnene under en sygdomsperiode i hjemmet faktisk havde passet den 18. tdl. store ejendommen med hvad dertil hører, blev de af **4H** og den lokale **Husmands-forening** belønnet med en sølvlysestage hver.



Fra venstre: Kristine – Svend Asger- Inger og Elisabeth – ca. 1956-57

Avisen "**Demokraten**" tog tråden op, og inviterede søskendeflokken på en weekend tur til København.

Turen bød bla. på et besøg i "Magasin" og senere på dagen var de 4 børn og deres mor til chokoladebord på ASA studierne med den dengang så berømte barneskuespiller "**Lille Per**" fra Far til fire filmene.



Kristine, Svend Asger, Inger, "Lille Per" (Ole Neumann), Lisbeth og Viola Norup

Det var alt sammen en stor begivenhed dengang, og børnene kom sandelig også i fjernsynet. Større kunne det næsten ikke blive i fjernsynets barndom i 1950'erne

Opmærksomheden smittede også af på forældrene, så hos en nabo ser børnene deres forældre fortælle i fjernsynet om, hvad der gik forud for hele Københavnerturen.-



Efteråret 1959

Børnene fra Stilling var til chokolade med „Lille Per“

Familien Norup fra Stilling fik en storslået modtagelse i København

KØBENHAVN (Fra vor udsendte medarbejder) ★ **Firkløveret fra Stilling havde en uforglemmelig lørdag i hovedstaden. Flyveturen alene var en oplevelse, ikke mindst da de fik lov til at hilse på luftkaptajn R. Blohm i kabinen. Desværre hang skyerne lavt over København, så børnene så ikke meget af hovedstaden fra luften.**

Men det gjorde de til gengæld senere på dagen. Familien Norup blev modtaget af redaktør Knudby fra »husmandshjemmet« ved ankomsten til Kastrup Lufthavn. — Husmandshjemmet syntes — li-

gesom så mange andre — at de fire børn fortjente en påskønnelse, fordi de alene i foråret passede deres fars gård på 18 tønder land, mens gårdejer Jens Norup lå syg på hospitalet — og derfor gav bladet børnene flyveturen frem og tilbage.

Børnene fik nyt tøj

Familien fik også en fyrstelig modtagelse i Magasin du Nord i København. Ved indgangen fik hver af børnene et gavekort på 50 kr.,

hvorefter de selv kunne gå på indkøb i stormagasinet — Skandinavians største, som netop lørdag var blevet julesmykket. Der gik godt

to timer med at komme rundt i de mange afdelinger.

Da børnene sagde farvel til inspektør K. Dahl, havde pigerne fået købt en rød fløjsnederdel og Svend Asger et sæt undertøj. Forinden havde børnene fået al den is, de kunne spise og to spil, som de kan slå mange vinteraf-tener ihjel med.

På Hotel Østerport — det nye, flotte hotel på Østerbro — fik familien ligeledes en hjertelig velkomst ved bestyrerinden frk. Sørensen og inspektør O. Lund Jørgensen. Det var første gang, børnene kom på et hotel, så de gjorde store øjne, da de så den flotte bar med arkitekttegnede møbler og store glasvinduer. Til middag fik familien bof med spejlæg og is som dessert og endelig en sodavand med sugerør.

Til glilde med lille Per

Om eftermiddagen var »Lille Per« fra »Far til fire«-filmene vært

for børnene ved et chokoladebord på ASA-studierne i Lyngby. Lille Per fortalte, at han slet ikke heder Per — men Ole Neuman og er 11 år — han optrådte som den fuldendte vært.

Han fortalte om indspilningen af den sidste »Far til fire«-film, og alle morede sig vældigt, da Per fortalte, hvordan han var faldet i vandet fra en klippe under indspilningerne på Bornholm i sommer. Videre fortalte han, at han ikke vil være skuespiller, når han bliver stor — men filmfotograf.

Alt imens han snakkede, sørgede han for, at fløde og sukker kom den rigtige vej rundt på det flagsmykkede bord, og med et perfekt tjenerbuk serverede han flødekager for hele selskabet.

Til gengæld fik »Lille Per« en masse at vide om børnenes dagligliv på gården i Stilling. Han var meget interesseret i at høre børnene fortælle om deres køer,

Fortsættes side 4



LILLE PER var en fuldendt vært for Stilling-børnene, mens de drak chokolade på ASA.

ET ØNSKE OPFYLDT:

Stilling-børnene fik prinsessen at se

De fire raske børn fra Stilling vendte i aftes hjem med Tirstrup-flyveren efter to dejlige dage i København. Godt belæst med gaver fra venner og ukendte i hovedstaden sov børnene i bilen på vej hjem til gården i Stilling.

Søndag morgen fik børnene og deres mor, fru Viola Norup, lov at sove længe på Hotel Østerport, for et langt program ventede: De var på en rask spadseretur gennem Københavns julesmykkede strøgader, og kl. 12 så de gården trække op ved Amalienborg.

Børnene havde på deres ønskesedler før turen bedt om at måtte se prinsesse Margrethe. Det havde »Demokraten« ikke turdet love dem — men mlsandten: børnene fik et glimt at se af prinsessen, da hun over middag i bil forlod slottet med sine hofdamer.

Videre så børnene kongeskibet »Dannebrog«. De var også i »Friedsmuseet« og så tillige Rundetårn, Børsen, Christiansborg og de nye »skyskrabere«, som er dukket op i København.

Efter en fornem middag på hotellet gik turen til Zoo, hvor børnene fik flere timer til at gå, og endelig kl. 17 gik turen tilbage til Kastrup.

Førinden havde fru Norup lejlighed til at hilse på fru fuldmægtig Brøndum, Vejlebakken 4, Holte, hvor hun havde tjent som stuepige for mange år siden, og flere fra Norups familie havde sat børnene stævne i København.

Familien er nu igen tilbage på

gården, men om kort tid må Jens Norup sikkert sælge gården, fordi han stadig plages af sin rygskade. Familien har planer om at flytte til Skanderborg.

Fru Norup siger: — Min mand kan ikke arbejde mere. Jeg vil da sende børnene i budplads og så selv tage en heldagsplads.

D a n.

Mandag d. 23. nov. 1959

De fire Stilling-børn, som passede en gård på 18 tår land, mens deres far var syg, er fra flere sider blevet påskønnet. Foruden rejsen til hovedstaden på næste lørdag-søndag, som »Demokraten« arrangerer, har den lille husmandsfamilie modtaget gaver og invitationer.

Børnene har i et brev til »Demokraten« givet udtryk for ønsker i forbindelse med deres hovedstadsbesøg, der bliver deres første. Pligterne, 12-årige Lisbeth, 11-årige Kristine, 9-årige Inge og drengen, 14-årige Svend Asger, beder først og fremmest om at blive præsenteret for Københavns seværdigheder.

Fru direktør Tholstrup, Hotel Østerport i København, har tilbudt

gratis af lade børnene og deres mor bo og spise på hotellet, mens familien gæster København, og »Husmandshjemmet« har lovet de fem en rundflyvning over København. I går fik familien desuden foræret et nyt gaskomfur af A/S Kosangas i Århus.

I aftes bragte fjernsynets »Aktuelle« glimt fra husmandsfamilien og af de fire dygtige børn, som så sig selv på skærmen hos naboen.

← Lørdag

d. 14. nov. 1959



Den 9-årige Inger, den 12-årige Elisabeth og den 11-årige Kristine hos deres kæledægger, gedebukkene Mads og Mikka.

Da flammerne for 100 aar siden løb fra hus til hus i Hørning.
 * Driftig by laver sommerhuse, iskiosker, springmadrasser, tekstiler, parketgulve m. m. * Ny fabrik indrettes i udhusene paa mindre landbrug. * Fire arbejdsomme søskende i Stilling belønnet. * Passer gaarden, fordi deres far ikke er rask.

fabrik udvider for selv at kunne fremstille alt det, der skal bruges, naar man laver springmadrasser.

I Hørning spiller man paa mange strenge, ogsaa paa det industrielle instrument. Byen har en fabrik for fremstilling af stansejern — den eneste fabrik i Skandinavien, som producerer stansejern til skotøj.

Der er ogsaa virksomheden, der laver mandskabs- og redskabsvogne af den slags, man kan finde langs de danske landeveje, hvor vejarbejder er i gang.

Sorterings-maskiner til brug i grusgravene er et andet af de specialer, som „dyrkes“ i Hørning, og tilsammen giver de vidt forskellige virksomheder god beskæftigelse til denne alt-mulig-bys borgere.

Der sker noget i Hørning. De enkelte virksomheder har til stadighed planer og ideer. Det seneste udtryk herfor er, at fabrikant G. C. Mårtensson har solgt sin tekstilfabrik i Hørning og købt et mindre landbrug i udkanten af byen.

* Her indretter han kontor og fabrik i udhusene, og det er hans mening at udvide næste foraar.

rup og hustru, „Højlund“, Stilling Mark.

De fire børn fik forleden hver sin selv-lysestige, fordi de i fællesskab har passet fire tønder land roer under „Højlund“ sommeren igennem. De lugede roerne, trak dem op med traktoren, læssede og kørte roerne hjem.

Men det er kun een side af disse fire søskendes straalende haandsrækning til gaardens drift. De har forenet deres kræfter i udførelsen af det arbejde, som deres far har svært ved at gøre, fordi han har daarlig ryg.

Svend Asger, Elisabeth, Kristine og Inger har hver sine job i landbrugs-bedriften. De passer skolegangen, Svend Asger hjælper til paa nabogaardene, og de to største piger har faste pladser som barnepiger i andre hjem — men først og fremmest hjælper de mor og far.

Disse fire børn har en stærk fornemmelse af, at skal det hele løbe rundt paa „Højlund“, er deres daglige medvirken nødvendig. Derfor er de baade i stald og paa mark, og mens deres mor gør, hvad hun kan baade ude og inde, trækker børnene deres store part af læsset.

* — De har alle hjulpet, fra de var ganske smaa, fortæller Jens Norup. Elisabeth var kun tre aar, da hun hentede køerne hjem fra marken. Det hændte, at hun faldt, men saa blev kreaturerne staaende, til hun var kommet paa benene igen.

„Højlund“ er paa kun 18 tønder land, og dog er der nok at se til, men vore børn beklager sig aldrig, siger fru Viola Norup. Alle gør deres pligter med smil og glæde. Derfor kommer vi ogsaa om ved det — og gjorde det ogsaa, da min mand i foraaet laa paa Ortopædisk Hospital i Aarhus. Vi har det godt med hinanden. Vi er fælles om arbejdet og fælles om de glæder, det giver.

Jens Norup siger: — Mine forældre trøstede altid os børn med, at det er bedre at slide sig op end ruste op. Det, mener jeg, er rigtigt. Alligevel er det dejligt, at vore fire børn betragter arbejdet som noget, der bare skal overstaas, men som noget, man ogsaa kan glædes ved.

- 11

De hjælpsomme børn fik 1000 kr.

Blandt dem, der har modtaget Torsleffs husmoder-legat i aar, er fru Viola Norup og hendes fire børn, den 14-årige Svend Asger, den 12-årige Lisbeth, den 11-årige Kristine og den 9-årige Inger fra „Højlund“, Stilling-Mark pr. Stilling, som sammen har faaet et legat paa 1000 kroner.

Deres far, gaardejer Jens Norup, fik i maj en alvorlig rygskaade og maatte indlægges paa sygehuset i Skanderborg. Siden har børnene sammen med deres mor passet gaarden paa 18 tønder land og udført alt arbejde ude og inde, og om aftenen er de taget ind at besøge deres far paa sygehuset.

Selv er de ganske uimponerede over deres indsats.

— Vi har haft det dejligt sammen, siger de, selv om vi har savnet far.



Ejendommen, tegnet af Lisbeths mand Karl Ole Petersen i marts 2000.